



“ZOMER IN ZEELAND” met “TENDENS VAKANTIES”

V1301A 14-21 juni 2013





PAUL B.



MAYA



PAUL S.



RODGER



IMELDA



MICHEL



LINDA

3



o.l.v.

**IRENE BEKER
en CATY BOEF**



Vrijdag 14 juni.

Vanuit Arnhem vertrekken Caty achter het stuur en Irene als bijrijdster richting Veenendaal. Rodger is een bofkont; hij mag al vanuit Arnhem met ons mee. Nu kan hij nog kiezen uit heel veel zitplaatsen in de bus.

In Veenendaal halen we Paul B., Linda en Michel op. Nu nog naar Breda, waar we buitenlandse gasten meenemen. Ja, ja helemaal uit België. Op een druk station en opgebroken straten redde Caty de chauffeur het toch om een plekje te vinden om Paul S. en Imelda op te halen en hun valies in de bus te stoppen. Bepakt en gezakt vertrekken we uit Breda richting Zeeland. Maya wordt door haar ouders naar Burgh-Haamstede gebracht. We zijn natuurlijk erg benieuwd hoe ons huis er voor de komende week uit zal zien.

Maar eerst moeten we over de Zeelandbrug, een brug van 5022 meter lang. Echt waar. Na een lange reis komen we bij het Landal Park aan in Burgh-Haamstede op het eiland Schouwen-Duiveland. Met de bus rijden we naar de receptie en ja hoor... we krijgen de sleutel van ons huis. Nr. 146. Daar ontmoeten we ook Maya met haar ouders en de hond. Een prachtige 12-persoons villa met beneden twee slaapkamers, een badkamer en een toilet en boven vier slaapkamers en twee badkamers. Wat een luxe!!!!

De indeling is snel gemaakt. In de grote mooie woonkamer met keuken gaan we eerst met z'n allen wat drinken. We hebben in deze kamer 2 tv's!!!!

Het zonnetje schijnt heerlijk en we hebben een mooie grote tuin en terras. Even bijkomen. Omdat we zo'n lange reis gemaakt hebben gaan we eerst even eten. Gelukkig heeft de man van Irene een grote pan nasi-goreng gemaakt en kunnen we heerlijk eten. Smullen, smullen. Alles gaat op terwijl het toch een hele grote pan was. Met ons buikje vol gaan we de koffers uitpakken. Om 21.30u. gaan Imelda en Linda slapen. Zo moe! De rest kijkt wat tv met chips en drinken. Om 23.00u. gaat iedereen slapen.

Het was ook een spannende en vermoeiende eerste dag.



Zaterdag 15 juni.

Het is vandaag 's morgens regen en 's middags zon met heel veel wind.

Na heerlijk slapen op een geweldig goed bed gaan we eerst met z'n allen ontbijten.

Alles gaat erin als koek. Aan tafel hebben we allemaal een vaste plaats en dat bevalt goed.

Daarna gaan we douchen en opruimen.

Linda en Paul B. gaan met Caty in de bus naar Albert Heijn boodschappen doen.

Voor negen personen moet er veel worden ingekocht. De achterblijvers gaan boekjes lezen en cd's luisteren totdat Caty, Paul en Linda terug komen met héééél véééél boodschappen.

's Middags eten we rond 14.00u. warm.

Het is heerlijk: bloemkool, broccoli, varkenshaas met champignons en aardappelen.

Rond 15.00u. gaan we met de bus naar "De Punt" in Westerschouwen. Het is ± 2,5 km

rijden naar het strand. We moeten een stukje lopen want we willen natuurlijk de zee zien.

Maar door de keiharde wind worden we bijna gezandstraald. Het zand stuift heel hard, ook over de weg en in ons gezicht en haren. Velen van ons zetten de capuchon op.

Caty, Paul B. en Irene gaan even een kijkje nemen op het strand.

Dat levert "winderige" foto's op. Caty maakt een prachtige foto van een "vreemde vogel"

met op de achtergrond de grootse Oosterscheldekering. De vreemde vogel bleek echter

Paul B. te zijn. Met mutsen en petten op kijken we nog even rond op dit prachtige stuk

natuurschoon en gaan dan snel naar de bus want we zitten helemaal onder het zand.

Met de bus hebben we toen een prachtige tour gemaakt over een gedeelte van het eiland.

De zee was erg ruw met hoge golven. We gaan even met de bus naar Renesse.

Daar was het erg druk, dus rijden we door naar Ouddorp en Port Zélande waar de kite-

surfers in de harde wind heel hoog in de lucht kunnen springen.

Wat drinken bij een surfstrand bij Scharredijke. Achter het glas op het terras is het lekker

uit de wind. We kunnen goed kijken naar alle surfers die met de harde wind heel hard

kunnen gaan op hun planken. Er vallen er ook veel in de golven.

Na veel toiletbezoeken gaan we met de bus naar huis en eten onze broodmaaltijd.

's Avonds is het verplicht douchen. We hebben bijna een zandstrand in huis, zoveel zit er

in onze kleren en haren. Fris gewassen en gedoucht, gezellig even samen tv kijken met

koffie/thee of natuurlijk een drankje met een koekje.

Die nacht slapen we allemaal prima







Zondag 16 juni.

Vandaag prachtig weer met zon. Michel hebben we wakker moeten schudden; hij lag nog heerlijk te slapen!! Ontbijten om 9.00u. en wat bevallen de vaste plaatsen aan tafel toch goed. Omdat het zondag is krijgen we heerlijke broodjes, een eitje, jus d'orange en yoghurt met cruesli. Dat vindt iedereen heerlijk en we nemen er echt de tijd voor.

We maken meteen onze lunchzakjes voor vanmiddag. Koffiedrinken doen we op ons prachtige terras. Een echte verrassing zijn de Zeeuwse bolussen, gedraaid deeg met honig en kaneel en met heel veel suiker. Zo lekker dat Caty ze ook mee naar huis neemt.

Het is een echte feestdag.

Om 12.30u. gaan we met een redelijke wind én het zonnetje een vaartocht maken over de Oosterschelde. We stappen op in Burgh en de boot heet "MS Onrust". We gaan allemaal buiten op het dek zitten, behalve Maya. Ze zit heerlijk binnen bij het raam en maakt zoveel foto's dat het toestel helemaal vol is als we van boord gaan. De meneer aan boord geeft uitleg over het Deltaplan. De dijken moesten sterker en hoger worden en in de zeearm moesten dammen gebouwd worden. De laatste dam die in Zeeland werd gebouwd is de stormvloedkering. Aan de ene kant dus de Oosterschelde en aan de andere kant de Noordzee. Vanaf het schip kunnen we dit prachtig zien. Vooral Paul B., Linda, Rodger en Michel vinden dit prachtig. We zien ook zeehonden liggen op de drooggevallen platen. We kijken door verrekijkers en telescopen. Na 1,5 uur varen hebben we toch wel honger gekregen. Weer een verrassing.....we gaan eten bij Restaurant Zeebinkie vlakbij het Landal park. Kiezen kunnen we uit een driegangen menu. We krijgen heel veel lekker eten, kijk maar op de foto's. Die avond gaan we moe, maar voldaan naar ons prachtige huis.







UIT ETEN IN RESTAURANT " ZEEBINKIE" HEERLIJK !



Maandag 17 juni.

Vandaag bewolkt en 's middags zon, 25°C. Om 9.00u. ontbijten we met z'n allen. De koffie is iedere morgen zeer welkom; zo kunnen we langzaam aan wakker worden. Vooral Imelda geniet van de velen "tassen" koffie. Rond 11.00u. gaan we met onze bus naar Bruinisse, een klein plaatsje. Hier is een visserij museum dat helaas dicht blijkt te zijn. Dan maar gezellig naar Zierikzee. Wat een drukte. In deze plaats komen vrijdag koning Willem-Alexander en koningin Maxima gedurende ongeveer 20 minuten op bezoek. Het hele plaatsje wordt opgepimpt. Kuilen in de weg worden gerepareerd, beelden en parken schoongemaakt en in de vijver spuit na jaren weer de fontein. Dit keer oranje water. Prachtig!! Hier kopen we kaarten om te versturen en kleine spulletjes. We lopen wat door dit prachtige plaatsje met veel oude huizen en monumenten. Ons lunchpakket eten we op de markt op mooie banken. Natuurlijk eten we ook nog een heerlijk groot stuk gebak met koffie, chocolademelk of thee. Als we allemaal zijn uitgerust en naar het toilet zijn geweest gaan we even shoppen. Rodger duwt Maya in haar rolstoel door Zierikzee heen. Wat kopen we mooie of leuke cadeautjes. Rodger een cd met Alpenmuziek, Michel een dvd met een "enge" film en Paul S. boterbabbelaars. Maya koopt een sleutelhanger met "I love shopping" erop voor haar mama. Paul B. niet minder dan 5 cd's van André Rieu en ook nog een koelkastmagneet met de Oosterscheldekering erop en nog een pet van Zeeland. Imelda koopt drie pakjes sigaretten. Daarna gaan we met de bus terug naar onze villa. Paul B. ondersteunt Maya naar ons huis toe. We lachen wat af. Na een uurtje tovert Caty, onze vaste kokkin, een heerlijk macaronischotel op tafel. Irene maakt de salade. Heerlijk. In de avond gaan we een uurtje bowlen op het Landal Park. Iedereen doet prima zijn/haar best om die kegels om te gooien. Paul S. heeft er erg veel plezier in en lacht de hele tijd. We maken twee groepen. Van de ene groep wint Linda en van de andere groep is Paul B. de beste. Maar iedereen heeft heel goed gescoord. Klasse!!! Hierna lopen we weer naar huis. Paul B. ondersteunt Maya weer. We moeten erg om Maya lachen, ze vermaakt de hele boel. Thuis nog even een drankje en appels eten. Om 22.00u. gaat iedereen na een gezellige dag met veel indrukken langzamerhand naar bed.





PROGRAMMA
VRIJDAG 21 JUNI 2013

VORSTELIJK ZIERIKZEE

- 11.35 - 12.05 uur Bezoek Koning Willem Alexander & Koningin Maxima
- 12.00 - 12.10 uur Close Act
- 12.15 - 17.00 uur Loop de Koninklijke route
- 14.00 - 15.00 uur Demonstratie Dansschool Kramer
- 15.00 - 15.30 uur Optreden Close Act
- 15.00 - 19.00 uur Lopen over het water in waterballen. Wie durft?
- 15.00 - 19.00 uur Surfen, w ie blijft het langst op de surfplank staan?
- 16.30 - 17.00 uur Optreden Close Act
- 17.00 - 19.30 uur Optreden Louter en Alleen met begeleidingsband
- 19.30 - 19.40 uur Opening Havenplein
- 19.40 - 20.00 uur Optreden Louter en Alleen met begeleidingsband
- 20.00 - 20.30 uur Grote show Close Act spectaculaire show van het befaamde straattheater (De avondvoorstelling duurt een uur, dus op tijd aanwezig zijn)





Dinsdag 18 juni.

Het is warm weer vandaag, met wolken en zon (28°C). Na een goede nachtrust en heerlijk douchen eten we met z'n allen lekkere broodjes, koffie, thee, jus d'orange en een bakje yoghurt met cruesli. Vandaag splitsen we het hele gezelschap in twee groepjes.

Caty gaat met Maya, Linda, Michel en Paul S. zwemmen bij de Roompot (vlakbij Kamperland). Irene doet het rustig aan met Paul B., Imelda en Rodger.

We luisteren naar de mooie cd's van Rodger met Alpenmuziek en naar de cd van Paul B. met de prachtige muziek van André Rieu. Het is erg warm en benauwd weer.

In de middag wandelen we naar een terrasje op het Landal Park en nemen een consumptie. We worden ook nog getrakteerd door een hele lieve meneer en mevrouw die ook op het terras zitten. Dat is wel heel erg aardig. We nemen frisdrank, alleen Imelda natuurlijk koffie. Dat vindt ze het lekkerst. Even inkopen doen bij het winkeltje en dan wandelen we naar huis, waar iedereen wat voor zichzelf gaat doen. Imelda wilde graag in bad en Paul B. bleef rustig zitten lezen. Hij voelde zich vandaag niet zo lekker. Rodger draait een muziekje. Rond 16.30u. komen de zwemmers zichtbaar opgefrist weer terug.

Het is een echt tropisch zwemparadijs met palmbomen en mooie ligbedden.

Er is ook een golfslagbad, elk half uur gaat er een harde zoemer en beginnen de golfjes.

Linda en Paul S. gaan samen de glijbaan af. Buiten lekker op de ligbedden liggen en de lunch eten en wat drinken. De parasols zijn hard nodig, want de zon schijnt flink.

Ook nog gezellig op het terrasje gezeten. Het was erg rustig in het zwembad!!

Caty gaat even met Rodger boodschappen doen (handig die rolstoel) en Irene begint alvast met koken. Gebakken aardappels, tartaar, champignons/ui en salade. Lekker buiten eten met z'n allen; het gaat erin als koek. Wat boffen we toch met het weer. Natuurlijk volgt er, zoals altijd, nog een lekker toetje. We eten ook op een chique tijd: 19.30u. Heerlijke avond buiten. Sommigen van de groep kijken naar Goede tijden, slechte tijden, anderen naar het journaal. Heel handig dat we twee tv's beneden hebben.

Lekker koffie en een frisdrankje, weer is een heerlijke dag voorbij.





Woensdag 19 juni.

Het is een bewolkte, warme dag (26°C). We hebben prima geslapen. Na het douchen gaan we weer ontbijten. Vandaag gaan we naar een dierenparkje dat “Faunapark Flakkee” heet. Het ligt op het eiland Goeree-Overflakkee, in het plaatsje Nieuwe -Tonge in de buurt van Middelharnis. We zien er veel uilen en kleine dieren en vooral de kangoeroes zij heel leuk. Ze huppelen heen en weer en de witte kangoeroe heet Joost (echt waar). Ook zien we een kleintje.

Hier lunchen we en Caty maakt van de gelegenheid gebruik om mooie close-up foto's van iedereen te maken. Irene maakt van Caty foto's anders staat ze nergens op.

Als we uitgekeken zijn in het parkje gaan we eerst nog iets gezellig drinken. Daarna willen er een aantal “shoppen”. We gaan naar Middelharnis.

Heel bijzonder, het is een hele lange winkelstraat op een dijk. Hier vinden we de nodige cadeautjes. Linda een prachtig roze horloge en Rodger een echte zeemansklok met knopen als wijzers. Paul S. een houten bootje en Paul B. het laatste exemplaar (boek) over de kroning van Willem-Alexander. Michel een heel mooi zwart horloge dat hij het liefst draagt aan de lus van zijn broek. De ijsjes in Middelharnis smaken trouwens ook goed. Via kleine weggetjes verlaten we Goeree-Overflakkee weer en rijden terug naar huis.

Om 18.30u. gaan we eten: kippensoep, kipfilet met kerrie- en zoetzure saus, noten- en vruchtenrijst met sla. Als toetje meloen. Caty heeft er weer een feestmaal van gemaakt. Die avond gezellig met elkaar muziek luisteren of tv kijken. Natuurlijk met koffie, fris en chips. Die avond mogen Michel en Rodger bij elkaar op de kamer slapen. Ze zijn echte vrienden geworden en hebben samen veel lol.







Donderdag 20 juni.

Onze laatste hele dag. Het is bewolkt en warm weer. We gaan na het ontbijt en koffie zo rond 11.00u. naar Neeltje Jans. Het is een eiland dat is aangelegd; lang geleden in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het was de bouwplaats voor alle spullen om de Stormvloedkering te maken. Dat zie je nu niet meer. Je kunt op het eiland heel veel leuke dingen doen en zien:

- Er is een zeehondenshow;
- Een zeeleeuwenshow;
- Je kunt met een boot een tochtje over de Oosterschelde maken (45 min.);
- Er zijn veel speelmaterialen en een waterspeelplaats;
- Ook is er een prachtig aquarium waar je o.a. platvissen en haaitjes ziet zwemmen.

Je kunt kijken vanaf banken. Hier eten we ons brood. Het is een héél groot aquarium.

Er is ook een expo "Walviswereld". Hier hebben we door een "walvis" heen gelopen. We moesten goed uitkijken waar we liepen, maar het was wel spannend. Soms begon de walvis te spuiten en kon je héél nat worden. Caty was net op tijd met Maya beneden toen het begon. Lachen!!! We zijn naar de zeehondenshow geweest. Dat was erg leuk.

Het was erg warm en daarom hebben we veel gedronken.

Daarna naar de zeeleeuwenshow. Prachtig, de zeeleeuwen klapten met hun vinnen, schoven over de grond en sprongen door het water. Ze kunnen ook met een bal op hun neus balanceren. Iedereen heeft plezier, alleen Maya moesten we regelmatig wakker maken. Op het eind van de show kun je voor €10,- op de foto met een zeeleeuw die je een kusje geeft. Linda, Paul S. en Paul B., Rodger en Michel hebben dit gedaan.

Best eng die harde snorharen tegen je wang. Vooral Paul S. vond dit erg spannend. We konden de foto's ophalen bij de balie van Neeltje Jans. Het zijn geweldige foto's geworden. Eindelijk zag Michel een grote wens in vervulling gaan: kussen met een zeeleeuw☺. We hebben ook nog een leuke rondvaart gemaakt, maar het was wat mistig.

Hierna lopen we verder op het park, maar sommigen van ons worden erg moe. De groep splitst zich in tweeën. Caty gaat met Linda, Paul B., Imelda en Paul B. over de brug lopen van de Oosterscheldekering en er zelfs onderdoor naar de andere kant. We hoorden later hoe prachtig je daar alles kunt zien, vooral het wilde water maakt erg veel indruk.

Irene gaat met Michel, Maya en Rodger op een terrasje zitten. Maya en Rodger kiezen voor een alcoholvrij biertje en Michel een bitter lemon. Genieten in de schaduw.

Als we weer allemaal samen zijn gaan we de foto's van de zoenende zeeleeuwen ophalen en kijken nog even in het winkeltje. Paul B. koopt een boek over de Deltawerken. Caty koopt er ook een voor haar Piet. Maya koopt een dvd van Neeltje Jans voor haar vader en een knuffel voor haar achternichtje. Irene koopt zeeleeuwttjes voor haar vier kleinkinderen.









En dan nog een verrassing voor de laatste avond: eten in een wok restaurant. We rijden de Oosterscheldekering verder af en gaan via Noord-Beveland en de Zeelandbrug weer terug. Wat hebben we allemaal zin om lekker te eten, we genieten ervan. Iedereen schept op wat hij/zij wil van sushi tot frites met frikadellen. Sommigen gaan ook wokken. Heerlijke toetjes, ijs, gebakjes en fruit gaan er ook nog in als koek. Dat is pas smullen en genieten. Tot slot krijgen we allemaal een wit, warm handdoekje om onze mond en handen af te doen. Maya vindt dit wel heel erg leuk en laat het hele restaurant meegenieten van haar gelach. Imelda gaat nog snel een sigaretje roken en dan stappen we moe, maar voldaan weer in onze bus richting huis..

Thuisgekomen worden de koffers allemaal ingepakt, behalve Maya; die heeft er echt geen zin in vanavond. Na scheren douchen en opruimen van het huis gaan we om 22.00u. gezellig bij elkaar zitten om het vakantiediploma van Tendens in ontvangst te nemen met een persoonlijk woordje van Caty en Irene erop.

De dames vertellen hoe geweldig we het samen hebben gehad als groep. Wij zullen jullie erg missen.

Michel doet ook nog een woordje en bedankt Caty en Irene voor alle goede zorgen. Geweldig Michel. Klasse!!! We knuffelen wat af met z'n allen.

Na nog wat drinken en knabbelen gaan we naar bed want morgen moeten we al vroeg op; om 7.00u. In de nacht begint het erg hard te regenen en te onweren.

's Morgens regent het nog steeds erg hard.



Vrijdag 21 juni.

Regen, regen en nog eens regen. De terugreis kan beginnen.

We worden om 7.00u. gewekt want we moeten om 9.00/9.30u. in de bus zitten.

Sommigen zijn moeilijk te wekken, zoals Imelda, Michel en Rodger.

We ontbijten weer met broodjes en koffie. Om 8.45u. wordt Maya opgehaald door haar papa en mama en de bruine labrador. We zwaaien haar uit.

De koffers zitten al bijna allemaal in de bus en Rodger en Paul B. helpen om alles naar de bus te brengen. Dat valt niet mee want het regent heel erg hard. Fijn zulke sterke mannen !

Als alles in orde is gaan we in de bus. Op naar Breda, Veenendaal en Arnhem.

Rodger is weer een bofferd, omdat hij vanaf Veenendaal nog alleen met ons in de bus zit.

Het afscheid valt zwaar. We knuffelen veel. Het is ook moeilijk om afscheid te nemen als je met z'n allen zo'n gezellige week gehad hebt.

Lieve schatten, het was een prachtige week met jullie samen en we hebben erg van jullie genoten. We hopen jullie te zien met de reünie op zaterdag 2 november.

Jullie zijn toppers!!!! Allemaal een duim voor deze vakantie !

Dikke knuffels van Caty en Irene.



Wist je

- dat de vreemde vogel bij de Oosterschelde Paul S. was?
- dat Caty eigenlijk met de bus de zee in wilde rijden? Grapje ! ☺
- dat we bijna allemaal wegwaaiden aan zee?
- dat iedereen een vaste plaats aan tafel en in de bus had, wat prima beviel?
- dat Linda heel goed kan tekenen en schilderen?
- dat Maya ook erg leuk poppetjes tekent?
- dat Maya heerlijk in bad is geweest en er van genoot dat ze hele stukken zelf loopt?
- dat Paul B. en Linda erg veel interesse hadden voor alles op de boot?
- dat Paul S. zo heeft genoten van het eten in Zeebinkie?
- dat Irene dit verslag zo mooi heeft geschreven?
- dat Imelda blij was als ze haar sigaret kon roken en subiet haar koffie kon drinken?
- dat Caty en Irene erg moesten lachen in de bus, omdat Irene het raam niet open kreeg, omdat Caty het aan de andere kant weer dicht deed door op het knopje te drukken?
- dat Imelda onafscheidelijk is van haar tas?
- dat Linda, op een ochtend, dacht dat er een cd met vogelgeluiden opstond en dat het geluid uit onze eigen tuin kwam?
- dat we een prachtig huis hadden?
- dat Caty een geweldige kokkin is en een geweldige chauffeuse was tijdens de reis?
- dat Irene een prima bijrijdster is?
- dat Paul S. prima kan afdrogen?
- dat Maya naar Jan Smit ging in plaats van Neeltje Jans?
- dat Linda erg goed helpt?
- dat zeeleeuwen erg prikken tijdens het zoenen?
- dat Rodger geweldig kan stofzuigen?
- dat er in Zeeland: Zeeuwse babbelaars, Zeeuwse bolussen, Zeeuwse meisjes, Zeeuwse knollen en Zeeuws spek is?
- dat we een heerlijke, zonnige en gezellige vakantie hadden met geweldige gasten?









Tendens Vakanties
Hoefbladlaan 6-12
6841 CD Arnhem
Tel. 026-3392367
www.tendens.org